

Fint att vara igång!

Ett år i Thailand

Nu har vi varit i Thailand över ett år och vi reflekterar över att detta varit ett år där vi fått uppleva otroligt många saker. Gud har verkligen varit god mot oss och vi har gång på gång fått känna av Hans omsorg och storhet.

Medan vi som föräldrar noterar att hösten här inte kommer innebära gula blad så har våra söner ett större fokus på deras motorcyklar och mopeder. Vi är glada för att vi bor på ett stort område där de kan köra runt, men kanske ännu gladare för alla som bor här och deras tålmod när grabbarna testar att köra med eller utan ljuddämpare.....

Vi är så tacksamma att killarna trivs och har roligt.

Sommaren i Sverige

Under juni fick vi möjligheten att åka hem till Sverige med hela familjen och det blev en fantastisk vistelse där vi lyckades kombinera jobb och möjlighet att träffa familj och vänner. Extra roligt att få möjlighet att träffa det nyaste tillskottet till släkten. Barnens nya kusin, Irma som föddes i april. Det var på ett sätt skönt att Sverige inte

hade ändrat så mycket förutom upptäckten av att man numera har digitala kvitton på Ica...man måste ju var beredd på allt :)



Nyhem

Under Nyhemsveckan fick vi många värdefulla möten och vi fick möjligheten att träffa våra understödjande församlingar. Vi påminns ständigt om att vi gör detta arbete tillsammans med många andra. Vilket är styrkan. När vi möttes så talade vi bland annat om att det hade varit kul att fixa en gemensam resa för församlingar som stöttar oss. Detta hade vi tyckt var väldigt roligt. Vi har möjlighet att både visa den plats som vi bor och arbetar på, men också se andra platser där IBRA finns och arbetar.

Semester i Thailand

Efter Sverigevistelsen kunde vi vara lite lediga och denna gång blev det semester hemma i Thailand. Vi fick besök av några av våra bästa vänner, Familjen Bäckström. De var på plats under några veckor och tillsammans med dem fick vi utforska Thailand och även göra ett besök i Vietnam. Så kul att få besök och upptäcka detta land tillsammans med andra. Tack Bäckströms!

Nu är vi igång

Nu har både skola och jobb dragit i gång. Denna gång har det varit lite lättare för barnen att börja skolan och de har kommit i gång fint med allt vad skolan kan innebära.

Aron börjar 9:an, vilket innebär High school här, motsvarande gymnasiet i Sverige. Det innebär förstås en lite mer intensivare och högre nivå på både undervisningen och läxor. Aron är nöjd med schemat och tycker det fungerar bra.

Felix har börjat 5:an och fått nya lärare. Det märks att han gått en termin och kommit in i språket väldigt bra. Han var stolt efter att första veckan fått rätt på alla sina 27 engelska glossor.

Axel som startade sin skola lite senare är nu också igång med Hermods och onlinestudier. Han är nu inne på sitt andra år på gymnasiet.



Träning i sociala medier

Innan sommaren hade jag (Pia) och vår kollega Mario en utbildning i sociala medier och mediastrategi. Den hölls här där vi bor. Vi samlade fyra av våra olika partners från närliggande länder och utbildningen hölls under fyra dagar. Vi arbetade med både teori och praktik och det var spännande att se allas engagemang och att de verkligen tog till sig de verktyg vi gav dem. Sociala medier är ett viktigt verktyg för många av våra partners då vi tillsammans ser behovet om att nu ut med evangeliet på dessa plattformar. Att skapa nya möjligheter för de yngre generationerna att få tag på Jesus. Vi ser mer och ber behov av detta då de unga i Asien ligger långt fram i sitt användande av sociala medier. Med detta sagt om den yngre generationen så menar våra partners att det faktiskt är en stor del av de äldre generationerna som också följer dem på nätet.

Efter sommaren när vi haft lite uppföljning så kan vi konstatera att det har varit mycket god respons på de inlägg som våra partners har gjort. En av våra samarbetspartners har fått nästan 400 nya följare som har många frågor om kristen tro.



Nytt projekt i Bhutan och besök i Myanmar

För ett par veckor sedan hade vi en radioträning med ett team från Bhutan. Det är unga människor som längtar efter att få dela evangeliet i sitt land, vilket är ganska stängt.

Under en veckas tid hade vi dem här och de fick genomgående träning i hur man producerar radio för att nå lyssnare med ett intressant budskap. Pia är ansvarig för detta arbete och tillsammans med andra (en finsk och en australiensisk organisation) arbetar vi för att utveckla detta vidare. Att producera Radio är nytt för dem som vi arbetar med, men det är så imponerande att se hur fort de lär sig. Vi hoppas på att kunna sända radio in i Bhutan med början på oktober, vilket är en stor sak.

Med jobb som drar i gång innebär det också resor för Johan. Han har ett antal resor inplanerade denna höst och det är spännande att se vad Gud har för tanke om de projekt och människor vi möter. Som första resa denna höst hade Johan förmånen att åka till Myanmar. Det kändes väldigt värdefullt att få möta våra vänner som arbetar och kämpar på. Här arbetar vi på IBRA med distansbibelskola. Arbetet har framgång trots många svårigheter...som vi inte går in på i detta brev, men vi vill skicka med att de behöver förbön för sitt land och de arbetar de gör.

Nu i vecka reser Johan hem till Sverige för att medverka på en konferens om Pashtuner och Hazarer (Afganistan och Pakistan). Samt att IBRA har medarbetardagar i Tranås veckan som kommer.



Ny familjemedlem

Vi har även fått en liten ny familjemedlem. Vi länge funderat på att skaffa hund och efter att alla i familjen köpt motorcyklar tyckte Pia att det var dags att hon också fick en vän. Lilla Zelda som hon heter har blivit familjens mittpunkt och småbarnsperioden gör sig påmind. Men vi har redan upptäckt att hon är en glädje, speciellt för barnen som hon visar mycket kärlek till.



Be med oss

Tacksägelseämne:

- Tacksamma för våra församlingar i Sverige
- Tacksamma för värdefulla utbildningar som vi genomfört.

Böneämne:

- Bra start för barnen i skolan
- Distansbibelskolan i Myanmar
- Radioarbetet i Bhutan

Kontaktuppgifter

Pia.ericson@ibra.se

Johan.ericson@ibra.se